

Sexevägen 33 Albin Bladh



Albin Bladh 1885–1984

Albin Bladh var en stor personlighet och välbekant i byn.

Han hade en tjänst som lantbrevbärare, en som fjärdingsman och en tredje som kyrkvaktmästare.



Sexevägen 33

Han var gift med Selma (1883–1975) och de hade sonen Tage (1910–1992). De bodde på Sexevägen 33.

Posten kom med tåget så där var han tidigt på morgonen för att förbereda dagens postrunda. Han skulle också hantera ut- och inbetalningar och hantera paket.



Handelsboden

Klockaregården hade då beteckningen Hjärup nr 8 och alla som bodde i det området hade också Hjärup nr 8 som sin postadress. All post med den adressen samt till Åkerslund lämnade Albin till Kullenbergs Handelsbod på Lommavägen. Var och en fick sedan bläddra i traven för att se om de fått någon post.

Han kom till Handelsboden med post alla dagar utom på söndagar. Det hade dock blivit en tradition att han också kom med post på juldagen och han kom då när Kullenbergs åt frukost.

Då blev han bjuden att sitta till bords och ta del av det som var framdukat. När han sedan skulle gå fick han tio kronor som tack för väl förrättad posttjänst under året. Tio kronor, det var ganska mycket pengar. En normal dagskassa för affären var då 50–60 kronor.

En annan historia om Albin är när han en morgon satt på stationen och förberedde sig. På den tiden hände det också att det var något problem som orsakade att tåget inte gick. Så var det den här morgonen.

Albin får syn på en ung man som vankar av och an på perrongen. Albin går då ut och berättar för ynglingen att det inte kommer något tåg. Den unge mannen blev då upprörd. Det var dags för en viktig studentskrivning och det vore förfärligt om han skulle missa den. Albin tittar sig omkring och ser att en av banvakternas dressiner står på



ett stickspår. Då lyfter han upp den på spåret till Lund och så cyklar Albin till Lund med ynglingen som passagerare.

Dressin

Postrundan var normalt klar vid lunchdags. Eftermiddagen ägnade han då åt arbetet som fjärdingsman och kyrkvaktmästare.

Det lär ha varit ganska lugnt i Hjärup så en av fjärdingsmannens mest krävande sysslor var att driva in obetalda skatter. Det var ju inte förrän den 1 januari 1947 som det infördes källskatt i Sverige. Innan dess skulle den skattskyldige själva göra sin inbetalning och det var tydligen så att det gällande beloppet inte alltid fanns tillhands när det var dags att betala.

Referenser:

* Erik Kullenbergs bok Butik och Bybor i gamla Hjärup

* Lisbet Lindskog

Lars Fridh 20190915