

Scouterna

1964

Detta år bildas Uppåkra Scoutstödförening. Det finns inget att läsa om vad de hade för målsättning med föreningen. Med tanke på vad som därefter hände står det klart att de verkade för att det skulle bildas en scoutkår i byn och att föreningen skulle stödja kåren verksamhet. Medlemmar i styrelsen var Sven-Ingvar Nilsson, Ove Billing, Lars Kristensen och Gustaf Gustafsson.

1965

Det finns ännu ingen scoutkår men stödföreningen är så övertygade om att en kår skall bildas att de beslutar att starta en insamling av prylar för att kunna genomföra en loppmarknad år 1966.

1966

Under ett möte den 22 augusti 1966 träffades Lars Kristensson, Elisabeth och Per-Erik Terning, Birgit Ståhl, Barbro Andersson, Peder Persson och Ingeborg Andersson och under mötet beslutades att bilda Uppåkra Scoutkår, KFUK och KFUM.

Det beslutades också att invigningen av kåren skulle ske den 9 augusti i Uppåkra kyrka. Scoutkaplanen Ove Theander skulle hålla en kort andakt och George Mårtensson skulle förrätta invigningen.

Dessutom beslutades att kassören skulle kontakta föräldraförening Uppåkra Scoutstöd för att be om ett startbidrag om 500 kronor.

Verksamheten började under hösten och kåren fick använda boningshuset till gården Hjärup nr 10 som samlingslokal. Boningshuset låg ungefär där scoutgården finns idag vid Bonumhusen.

Lokalen var i behov av upprustning och sannolikheten var också stor för att huset skulle rivas i samband med byns fortsatta utbyggnad. Därför fanns ett önskemål om en mer ändamålsenlig lokal.

Stödföreningen hade därför planerat att i samarbete med Uppåkra IF anordna en loppmarknad den 4 – 5 september och hade

under ett års tid samlat in artiklar att sälja.

Sven-Ingvar var mycket drivande i insamlandet. Han var ute bland husen i byn och fick ibland komma in och titta på vindar och andra utrymmen. Han pekade på saker och menade att det syns att det inte använts på länge så då är det ju bättre att jag tar det med mig och säljer det så att det kan komma till användning.

På söndagen hölls auktion på artiklarna som finns på listan nedan. Där är t.ex. en fullt körbar Volvo PV 444, en flytväst från skeppet Andrea Doria som sjönk utanför USA's kust och ett exemplar av Snäll Posten nr 1 från år 1848.



Auktio n e n s ö n d a g e n 4 s e p t e m b e r k l o c k a n 1 5

1. Näverkont	32. Hörnhylla
2. Modell av fårhus	33. Lykta av trä
3. Fotogenlampa	34. Gobelängvävstol
4. Besman	35. Skrivbord
5. Stor koppargryt	36. Byrå
6. Mässingsgryta	37. Broderad eldskärm
7. Pigttittare	38. Spelbord av ek
8. Stor Höganäsrukra	39. Stolar med rotingsits
9. Liten Höganäsrukra	40. Blå pinnsoffa (utdrags-)
10. Kopparkittel	41. Klädskäp
11. Taklampa i form av drake	42. Skänk, grön
12. Läkarväska	43. Skänk, gul
13. Tavla av Kristian Holmqvist	44. Svängd pinnstol
14. Stallykta, fotogen	45. Skinnfåtölj
15. Smörkärna	46. Skinnfåtölj
16. Sädesskoffa av trä	47. Pinnsoffa (utdrags-)
17. Kopparbunke med lock	48. Barngunga och rutschbana
18. Soppterrin	49. Hemvävd duk i opphänta
19. Ljuskrona av hästskor	50. Grön karmstol
20. Linbräka	51. Kista av ek
21. Skäkteträ	52. Flytväst från Andrea Doria
22. Väggllocka	53. Jordglob
23. Spinnrook	54. Järngryta
24. Liten vinda	55. Fotogenlampa utan skärm
25. Bandvävstol	56. Fotogenlampa med skärm
26. Fotogenlampa	57. Åkvagn
27. Varpa	58. Bil Volvo PV 444
28. Knäppare	59. Stor glasbringare
29. Lykta av trä	60. Sockertång
30. Garnvinda	61. Snäll Posten nr 1 år 1848
31. Väggllocka	

Försäljningen skulle ske i logen. För att visa artiklarna på ett bra sätt hade snickaren Gunnar Pålsson anlåtats för att göra hyllor. Han hade också fått tag i armeringsjärn och på dem trädde skor och stövlar istället för att de låg i en hög. Första dagen kom ett förfärligt regn och det var svårt att ta sig fram torrskodd.

På Hjärupslund bodde Kurt Hunhammar som var chef på Skanska. Han ordnade så att Rune

Lindgren kunde köra till Hardeberga med sin lastbil och där få ett lass singel. Denna singel spreds sedan ut i området. Dock, medan han var borta hade det varit en strykande åtgång på stövlar och paraplyer.

Det kostade 1 krona att komma in på loppmarknaden och UIF var på plats med ett tivoli. UIF hade köpt rullar med sammanlagt 4 000 biljetter. Men, det blev så många besökare så dessa biljetter förslog inte. Det innebar att på söndagen fick den som köpt en biljett genast fick lämna tillbaka den så att den kunde säljas igen.

Mycket pengar kom in men det räckte inte till en färdigställd en scoutstuga.

1967

En del av de pengar som kom in under loppmarknaden användes för att köpa två



mindre byggnader. Bilden visar byggnaderna. Fotot är taget ett år senare när de är fått ny färg.

En loppmarknad anordnas igen den 16 – 17 september och Sydsvenskan hade en artikel med rubriken. ”Den största loppmarknaden. Ett varuhus på 700 kvm.”

I artikeln beskrevs vilka olika avdelningar det som fanns..

En radio- och TV avdelning med både nyare och äldre apparater.

En särskild avdelning för Höganäskrus med ett 40-tal varianter.

Lampavdelning med ett hundratal exemplar och bl.a. fotogenlampor och stallyktor.

Ett tavelgalleri där också många varianter på ramar erbjöds.

En cykel och motoravdelning med bl.a. en traktor.

En avdelning för vävstolar och spinnrockar.

En möbelavdelning med bl.a. femtiofyra likadana stolar i trä.

En avdelning böcker och som betjänas av kunnig personal.

Sammantaget är det ungefär femtio personer som betjänar i ”varuhuset” och ett trettiotal som sköter tivolit, tombolor och annat.

När klockan närmade sig 14.00 då marknaden skulle öppnas fanns redan många personer på plats för att börja fynda.

Den genomfördes i samma goda anda som året tidigare och gav också goda intäkter.

1968

Kommunen hade brist på undervisningslokaler i väntan på att Hjärups skola skulle bli klar. Det fanns då en plan om att rusta upp en lokal på Åkerslund och som skulle användas för undervisning.

Då kontaktade Uppåkra Scoutstöd kommunen och förslog att istället för att rusta upp Åkerslund skulle kommunen bistå med pengar för att uppföra en byggnad som senare kunde användas som scoutstuga. För alternativet Åkerslund fanns ingen användning när Hjärups skola stod klar. Kostnaderna för de båda alternativen var likvärdiga.

Beslutet blev att en byggnad skulle uppföras vid Hjärup nr 10. Offerter infordrades och offerter från AB Åseda-Hus var mest fördelaktig. Skolläraren Erik Kullenberg fick uppdraget att studera ritningarna för att se om byggnaden lämpade sig för undervisning. Kullenberg ansåg att den var lämplig.

Kommunen bidrog till bygget med 43 251 kronor, kyrkan med 5 000 kronor och kåren hade 35 000 kronor.

Senare bidrog kommunen med ytterligare 18 000 till inventarier.

Den 17 juni skrevs ett arrendekontrakt mellan Uppåkra Scoutstödförening och Staffanstorp innebärande att scoutkåren avgiftsfritt i 49 år fick arrendera marken där stugan stod.

I juli gjöts en betongplatta och den 5 augusti påbörjades monteringen av huset. När stommen var klar arbetade entreprenörer intensivt för att få allt klart. Den 25 augusti hölls en ceremoni då huset invigdes och nycklarna överlämnades till kårens ledare



Bilder från byggsplatsen år 1968

1983

Det görs en tillbyggnad på byggnadens norra del.



*Foto från år 2019
Tillbyggnaden syns på högra delen av byggnaden*

2017

Kontraktet om 49 års arrende löper ut. Uppåkra Scoutstödförening som stod som arrendatorn på kontraktet upplöses.

Ett nytt arrendekontrakt upprättades mellan kommunen och scoutkåren och det gäller i 10 år från 2017-06-18,

Referens Jonas Johansson scoutkåren

Lars Fridh 20191030