

Hjärup Nr 5 Hjärups gård

Gården byggdes år 1850. Efter enskiftet ägdes den av hemmansägaren Nils Nilsson och var på 40 ha. Gården övertogs av Bengt Olsson som brukade den i många år och han brukade också Hjärup Nr 2 under en period fram till år 1883 och Hjärup nr 7 fram till slutet av 1800-talet. Han hade samtidigt förtroendeuppdrag i kommunen bland annat som mångårig revisor.

Infarten till Hjärups gården låg mitt emot gödselstacken och det sägs att det var som en sport att istället för att runda gödselstacken köra rakt genom den.

Gården byggdes om och fick då sin infart via Gårdsallén. Bengt Olssons son Jöns Bengtsson övertog gården och år 1898 köpte han också Hjärup nr 9 dvs Stenshögs gård där han senare bosatte sig. Jöns Bengtsson var under många år skolkassör i Hjärup. Tillsammans med sin son Julius var de duktig hästuppfödare och på Hjärups gård fanns avelsdjur i ett mycket bra stall, där golvet var exklusivt med en kombination av vällagd smågatsten och glaserade, räfflade plattor från Höganäs.

Efter Jöns död övertog sonen Julius gårdarna. Gårdarna fortsatte i släktens ägo genom först Carl-Erik Olofsson och sedan genom Karl Mårten Mårtensson, som båda var svärsöner till Jöns Bengtsson.

Karl Mårten tyckte om att spela kort och med höga insatser. Detta ledde till att han fick ekonomiska bekymmer och tvingades sälja gården. Lantbrukaren Henry Hansson (1904–1974) köpte hela egendomen år 1946 och flyttade in med hustru Ruth (1907–1988) och barnen Kerstin (1934), Per-Erik (1935–1999), Birgitta (1940), Karl Gösta (1944).



Gården arrenderade då också Hjärup Nr 12, som ägdes av Brågarps kyrka. I samband med att Karl

Mårten hamnade i obestånd gick arrendet över till Hjärup Nr 1.

När Hansson köpte gården fanns kor, ungdjur, en tjur, svin, höns och arbetshästar i stallen. Gården hade en arbetarbostad och den är märkt med X på fotot från 1950-talet.



År 1951 investerades i en nymodighet, en traktor. En av de anställda fick efter en tid frågan ”Nu tycker du väl att det är bra att ha traktorn istället för hästarna när du plöjer?”. Han svarade ”Nej, för när jag hade hästarna behövde jag inte tänka.”

Djurhållningen avvecklades succesivt. Men Henry ville inte vara helt utan djur och började handla med ponnyhästar under ett antal år.

Karl Gösta gifte sig år 1969 med Berrieth (1945) och de fick barnen Lotta (1971) och Fredrik (1974). Karl Gösta arrenderade gården från år



1966 och köpte den år 1974. År 2011 lät han bygga om delar av gården och startade ett företagshotell. I dag har verksamheten ett 30-tal hyresgäster i fastigheten.

Hjärups omfattande utbyggnad har än så länge inte använts så mycket mark från Hjärups gård. Fram till nu har del av gårdens mark använts söder om Hjärups bäck när sträckningen av Lommavägen ändrades till den nuvarande. Likaså har del av gårdens mark använts för att bygga hus som finns mellan Lommavägen, Gårdsallén och Hjärupsvägen.



Gården på 2010-talet

Referenser:

Karl Gösta och Berrieth Hansson

Erik Kullenbergs böcker, Flyttlags – Bondgård och skola i Hjärup

Boken Svenska gods och gårdar