

Hjärup Nr 8 Klockaregården

Klockaregården var ett rusthållarhemman. Det innebar att det var en gård som indelats till kavalleriet. Gårdens skattskyldighet omvandlades till beriden militärtjänst. Ägaren av en sådan gård kallades rusthållare. Medan kronan ansvarade för vapen fick rusthållaren stå för häst, ryttare och övrig utrustning.

Före enskiftet ägdes gården av Christen Christensson. Efter enskiftet placerades gården längst österut. Då kom ägorna i anslutning till Åkerslund. Christensson sålde då gården till Centervall på Åkerslund och köpte istället Hjärup nr 3 o 11, som blivit placerat längst västerut.

Centervall var en ståndsperson och bodde i Lund. Det dagliga arbetet på Hjärup Nr 8 och Åkerslund sköttes av en inspektör eller arrendator. Detta var sannolikt orsaken till att Hjärup Nr 8 styckades upp enligt kartan t.h. från år 1872. Därigenom skapades små egnahem där lantarbetare och hantverkare kunde bo. Det blev så kallade koställen vars tomter var så rymliga att man kunde hålla en ko, en gris och fjäderfä. På flera tomter skapades handelsträdgårdar och på 8:14 en handelsbod på 8:14.

Namnet Klockaregården kom till genom att klockaren Jöns Larsson bodde här från 1840 till sin död 1900. Jöns uppgift som klockare var att sköta klockringning och att vårda kyrkans inventarier.

I området fanns längst i söder värdshuset Fatters Kru och en kvarn. Ättevägen och Möllestigen var gräns mot väster. I öster var Lundavägen gränsen men områden som idag är Näktergalen och Skånebyn ingick inte. Längst i norr var gränsen gården som kom att bli kallad Stjärnan.

Ett namn gården fick därför om man stod längst i söder på Ättevägen och tittade norrut, så syntes något som såg ut som en stjärna. Men ljuset kom från en ljuspunkt på gården.



Referenser:

Erik Kullenbergs Bygd kring Byskola i Hjärup och Flytt dags-Bondgård och Byskola i Hjärup

Lars Fridh 20191005