

Byabladet



Nyhetsbrev från Hjärups Byalag nr 2 2002

Byalagsarbetet är i gång

Sedan förra hösten har Hjärup haft ett byalag. Många har kanske undrat över vad vi sysslar med. Fram tills nu har vi i huvudsak varit fullt upptagna av att organisera upp arbetet i styrelsen och intresseråden och nu inför det första ordinarie årsmötet är vi klara att gå ut och informera Hjärupsborna - och bredda arbetet ytterligare.

Bakgrund

Byalaget kom till på initiativ av Hjärupsbor i projektet Forum Hjärup i samband med utarbetande av ny översiktsplan för Staffanstorps kommun. Vid framtidskonferensen i maj 2001 bestämde byborna att ett byalag skulle bli navet i det fortsatta arbetet. Hjärups Byalag bildades på ett konstituerande möte på Hjärups Skola 2 oktober 2001.

Vad är byalaget för något?

Hjärups byalag är en partipolitisk och religiöst obunden förening som verkar för att tillvarata Hjärupsbornas intressen. Byalaget arbetar för delaktighet i samhälls-utvecklingen inom kommunen genom att arbeta för när demokrati med korta besöksvägar, och att vara remissinstans för frågor som rör Hjärup. Arbetet skall dessutom bedrivas genom att skapa infor-

mationskanaler för Hjärupsborna, samhörighet mellan de boende, god boendemiljö och kulturell identitet.

Styrelsen samordnar byalagets aktiviteter och synpunkter. Råden arbetar självständigt med specifika intressefrågor. (se sidan 2)

Viktiga frågor för Hjärup och Byalaget framöver:

- Ny översiktsplan för Staffanstorps, där en kommande fördjupad översiktsplan över Hjärup skall utarbetas, Fortsatt utbyggnad av Hjärup, hur vill vi ha det egentligen?
- Bättre service och trevligare centrum.
- Ny skola.
- Mera grönområden och natur i Hjärup!
- En naturlig samlingsplats för Hjärupsborna, med lokaler för både stora lokala arrangemang och mindre händelser och verksamheter, ett byahus med scen och samlingshall.
- Utbyggnaden av stambanan och utformning av stationsområdet.
- Möjlighet för bredband för alla hushåll.

Utopier eller realiserbara idéer?

En skog, ett berg och en bensinmack i Hjärup?

Några av de förslag och önskemål som framkom i samband med Forum Hjärup arbetet kan synas udda och svåra att genomföra. Men är de det? Ingenting är omöjligt!

Skog

Skogen kan vi väl lätt fixa, om Kommunen avsätter mark och var fjärde Hjärupsbo planterar ett träd var, då har vi vår skog.

Berg

Varför inte lägga alla schaktmassor från byggandet av bostäder, vägar och anläggningar i en enda stor hög? Efter några år har vi åtminstone en hög punkt att se utöver slätten ifrån.

Bensinmack

Bensinmacken kan vara lite svårare. Det finns restriktioner på placering av bensinmack i förhållande till bostäder. Men någonstans i utkanten av byn går det väl.

Har du någon idé du vill arbeta för, är du välkommen att göra det i byalaget!

Anmälningssblanketter till Byalaget finns på biblioteket och på www.hjarup.nu

Information från byalaget framöver

Hemsida

Byalaget har fått en egen hemsida! Där kan du bl. a. hitta information om styrelsens arbete med protokoll från sammanträden, rådsarbetet, kalendarium och nyheter. Den är också till för att underlätta kommunikationen mellan styrelsen och råden, och skall vara en kanal för råden att informera om sitt arbete. Det finns möjligheter att delta i debatten, informera och lämna förslag direkt i diskussionsforumet eller på anslagstavlan.

Biblioteket

Information kommer också att finnas på biblioteket i centrum, där har vi uppslag på tavlan och pärmar för alla att titta i och en låda där man kan lämna anmälningssblanketter och förslag.

Byabladet

Byabladet är byalagets nyhetsbrev och ambitionen är att det skall komma ut till alla hushåll 3-4 gånger per år. Men då är vi avhängig av många betalande medlemmar och gärna flera medarbetare som vill skriva, fotografera, korrigerar.....

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Våren är på gång och vi går mot ljusare tider. Det har nu gått cirka ett år sedan Forum Hjärup mötena och planerna att bilda ett byalag kom upp. Idén att bilda ett byalag föddes ju, som ni säkert vet, på Framtidskonferensen som en naturlig följd av Forum mötena. Med tanke på att Staffanstorps kommun i år firar 50 års jubileum kan det te sig anmärkningsvärt att det dröjt så länge. Men kanske är det symptomatiskt eftersom det flera gånger under Forummötena och framtidskonferensen kom fram att Hjärup måste bli en by man LEVER i och inte bara bor. Närheten till Lund och Malmö är en viktig ingrediens när man väljer att bosätta sig i Hjärup. Samma närhet innebär kanske också att det varit svårt att få en bykänsla. När jag ser engagemanget hos styrelsen och de personer som arbetar i råden är jag dock övertygad om att Hjärup sent om sänder är på väg att hitta sin själ.

Det är ju faktiskt lite nervkittlande att tänka på att detta är pionjärarbete. Jag hoppas att många fler av er Hjäruksbor vill engagera sig i byalaget. Vilket ypperligt tillfälle är inte detta att lära känna fler människor och tillsammans arbeta för Hjäruks framtida utveckling. Ett av råden skrev till mig och föreslog devisen;

Hjärna Hjärup, kan det sägas bättre?

Marie-Louise Celanders Spanier

Interrimsstyrelsen har bestått av Marie-Louise C. Spanier, Ordförande Kjell Nillson, Vice ordförande Christina Rothman, Sekretärare Ola Pantzar, Kassör Åsa Fridh, Råds- och medlemsansvarig Tor Fossum, Informationsansvarig Ingegerd Höglund Helene Lundberg Claes Elofsson Rolf Lind
Suppleanter:
Margareta Thommasson Stern Pille-Maj Laas Eva Olsson

BYRÅDEN

De olika råden fördjupar sina kunskaper och bevakar sina intresseområden. Råden arbetar självständigt och kan ofta driva frågor på uppdrag av styrelsen. Alla förslag och skrivelser förankras i styrelsen, som i sin tur agerar utåt. Denna arbetsgång är viktig eftersom det är Byalagets styrelse som är remissinstans gentemot kommunen. Det är också viktigt att Byalaget talar med "en röst", eftersom det kan uppkomma situationer då man får väga olika sårntressen mot varandra för att hitta en lösning som tillfredsställer hela byn.

Här följer en kortfattat beskrivning av rådsarbetet, baserad på informationen som ligger ute på hemsidan:

Kulturrådet

Rådet har hitills riktat in sig på en inventering av det kulturutbud som finns i Hjärup. Rådet har utarbetat ett första utkast till visioner och mål. En av de frågor som skall tas upp framöver är om rådet skall ägna sig åt att skapa nya kulturprogram för Hjäruks befolkning, eller om det skall vara en påtryckningsgrupp för de önskemål som dyker upp, eller bådadera. Vad skulle du vilja uppleva i en eller annan form i Hjärup om du fick önska dig något?

Fritidsrådet

Rådet har för tillfället koncentrerat sig på ungdomar och kommer att dela ut en enkät för att kartlägga olika behov och på så sätt få veta vad folk i Hjärup vill göra på sin fritid.

IT-rådet

Rådet driver aktivt frågan om brebandsutbyggnaden inom Hjärup, samt generella frågor runt IT. Rådet arbetar aktivt för bl a att bredband skall vara en standardiserad service för varje hushåll och affärsverksamheter inom Hjärup och kommunen. Påverka Staffanstorps kommunledning att följa IT-kommissionens rekommendationer för bredbandsutbyggnad.

Barn- och ungdomsrådet

Rådet verkar för en bra skola och barnomsorg i Hjärup och bevakar bl a frågorna om ny skola. Rådet vill bli en kommunikationskanal mellan politiker / tjänstemän och vuxna / barn i Hjärup och verka för mångfald / alternativ inom skola och barnomsorg.

Kommunikations- och Gaturådet

Behandlar ämnen rörande trafik och kommunikationer; gator/vägar, gång- och cykelvägar och järnvägen. Rådet har bl.a. diskuterat korsningen Lundavägen/Lommavägen, gatuparkeringen i Hjärup, Lommavägen, Lundavägen, motorvägsanlutningen E6 och inte minst södra stambanans utbyggnad genom Hjärup. Rådet är eniga om att man inte kan vänta till byggstarten 2006 med bulleråtgärder. Synliga resultat är; "lämna företräde"-skyltning på gator till Banvallsvägen, omläggning av Väståkravägens feldoserade kurva utlovad.

Miljö- och grönområde

Arbetar för vuxna, barn och djurs rekreation och välbefinnande. Avsaknaden av grönsstruktur och grönområden är viktigt att göra någonting åt! Rådets arbete utgår nu från översiktsplanen och fokuserar på att skapa grönområden. Ett förslag på motionsspår är inskickat och man funderar på krav för lokal skötsel av grönområdena i Hjärup. Rådet möts sista torsdag i varje månad

Service- och äldrerådet

I rådet diskuteras bl a olika lösningar för centrum, ICA-affären, vårdcentralen, äldre-/seniorboende och service. Vi behöver kanske både tillbyggnad och nybyggnation?

Pubrådet

Rådet utan dagordning och protokoll, ett forum för det informella samtalet och social gemenskap. Senaste tillskott bland byalagets olika råd. Rådet komemr att ha fast tid ett par gånger per månad där man kan samlas på pizzerian och dryfta stort och smått. Första träff 3/5 kl 20

Informationsrådet

Informationsrådet arbetar med information till Hjäruksborna i olika former; Hemsida, Nyhetsbrev, ett Hjärukspaket innehållande information om Hjärup som skall delas ut till nyinflyttade.

Är du sugen på att arbeta aktivt inom ett råd och / eller tycker du att det fattas något råd kontakta: Åsa Fridh (råds- & medlemsansvarig): klipphuset@swipnet.se, 0708-25 28 18

HJÄRUPSPROFILEN OLE ANKRADE UPP - I HJÄRUP

Under rubriken Hjärupsprofilen kommer du att hitta personligheter i byn där du bor. I Hjärup bor det i runda tal 4000 personer och bakom vara enskild person finns det en historia och egna åsikter om det mesta.

Byabladet tänkte börja med en som också kan hjälpa till att blicka bakåt i utvecklingen av byns historia. De flesta av oss har inte bott här så länge, men det finns dom som har. Ole Fredriksson är aktuell med en samling tavlor som går att beskåda på pizzerian i centrum och han har bott i byn sedan 1960.



Målaren och sjöfararen

Hans tavlor är för det mesta av maritima motiv; hav, hamn och båtar. Och det är inte så konstigt. Ole Fredriksson från Lovisa i Finland mönstrade på ett finskt fartyg i 1950. Därefter följde 10 år till sjös på finska och svenska båtar. Och han började måla båtar under den tiden. - Då målade jag mest i olja, men nu för tiden är det endast akvarell som gäller. Förutom marina motiv har han också gjort gårdamålningar av fastigheter, de flesta runt Hjärup har han målat av. Hemma hänger den första tavlan tillsammans med nyare motiv, och kopior av tavlor han gillar men har sålt. En samling fyra är det senaste alstret. De skall på utställning i hembyn Lovisa tillsammans med ett par av de som hänger på pizzerian. - Jag åker dit varje år och har utställning i det gamla saltlagret.

Ole seglade mest på Fjärran Östern, hela vägen till Australien. - Men jag mönstrade alltid av när båten skulle till Amerika. På den tiden fick man skriva under på ett papper där man deklarerade att man inte ens hade någon moster som var kommunist i släkten, för att överhuvudtaget gå i land. Nej, dom där som styr i Amerika har jag aldrig haft något till övers för, säger Ole med eftertryck.

En dag gick han i land i Malmö och så blev det som det kan bli. Han träffade sin Ulla och 1960 flyttade de in i ett hus på Åttegränd i Hjärup. Denna gatan är en av de ytterst få sammanhängande och relativt välbevarade ursprungliga bebyggels-emiljöer i Hjärup. Husen på gatan är byggda under 1800 talet.

Hjärup byggs

- När vi flyttade hit var det ett stort trädgårdsmästeri nedanför här. Där odlade de nejlikor. Det var ett mindre trädgårdsmästeri strax ovanför, och ännu ett ovanför det. Det ena området heter i dag Blomstergården och det andra Trädgårdsmästaren passande nog. - Vägen här är den gamla kyrkvägen som fortsatte vidare till Uppåkra kyrka. - Vägen fortsatte precis där cykelvägen där borta går nu, därefter genom Skånebyn och vi hittar den ursprungliga vägen igen bortanför motorvägen, upp mot kyrkan, berättar han.

- Vi var faktisk frestade och funderade på om vi skulle köpa nytt hus när Skånebyn byggdes 61. Men det var ju så hiskeligt dyrt, 67.000:- ville de ha! - Vi rustade istället upp huset och inredde vinden, och har bott här sedan dess.

Skånebyn var unik i sitt slag på den tiden, en ny bebyggelse ute i åkerlandskapet, dessutom. den första nya bebyggelsen i Hjärup. Och Ole har sett Hjärup som vi känner det idag växa fram efterhand från sitt hus. Han har dessutom varit med om att bygga byn. - Jag arbetade på Skanska, och har lagt ned betongrör i hela samhället. Inne i Staffanstorp också, för den delen, berättar han.

Efter Skånebyn byggdes området bort mot Stenshög där runstenen står. Där var det en sorts egna hembygge. Sedan följde nya områden efterhand. Skolan låg i den byggnad fritidsgården nu finns, innan en ny skola byggdes där den nuvarande nu ligger.

Service i byn ändras

- Servicen har också ändrats. Från början hade vi två butiker, Nilssons Affär borta vid Lundavägen och Larssons affär på Lommavägen. Nilssons var mycket liten och man blev expedierad över disk. På 60-talet byggdes de tre byggnaderna på Klockaregårdsvägen. Där fanns det Post, Bank och Bibliotek. Centrum som vi känner det nu byggdes på 70-talet och innehöll till för inte så många år sedan förutom butiken och biblioteket, både post och bank.

Ole är ett känt ansikte för många som har växt upp i Hjärup. Efter 17 år på Skanska blev han -75 vaktmästare för idrottsanläggningarna i byn; Idrottshallen, och fotbollsplanerna. Och han basade med respekt där i 15 år tills han gick i pension 1992.

Byabladet undrar vad han tycker om Hjärups utveckling.

- Utvecklingen skall gå framåt, och en utbyggnad av samhället är naturlig. Men jag är negativ till att man har byggt på andra sidan av järnvägen, det splittrar samhället, också i förhållande till centrum. Centrum har också blivit lidande då folks vanor har ändrats. - Vi handlar ju inte där vi bor längre.

Ingeborg Hammarskiöld Reiss, dåvarande stadsarkitekt i Staffanstorp, har gjort planen över Hjärup, men Fredriksson tycker att tiden ändrat förutsättningarna.

- Det är kanske bra att man inte kan köra genom samhället, men man borde åtminstone ha planerat så från början att man kan nå centrum från två väderstreck, lämpligtvis från norr också, avslutar han.

Och vi tackar för en trevlig pratstund.

Tor Fossum

Vad Händer?

23/4 Årsmöte i Byalaget, kl 19 på Hjärups skola

30/4 Valborg. Scouterna går från scoutgården kl 19.30 till idrottsplatsen, bålet tänds kl 20.00

11/5 har UIF loppis på idrottsplatsens grusplan mellan kl 12-14 (cirka). En fotbollsmatch startar kl 15.00 på gräsplanen

13/5 har scouterna lägerbål i scoutparken.

24/8 Idrottens dag på idrottsplatsen.

24/9 Föredrag om utgrävningarna i Uppåkra, kl 19 på skolan

Under maj planeras ett öppet möte med politiker

Centrum

Hjärups centrum är ett sorgens kapitel. Butiken går dåligt och i skrivande stund är det oklart vad som händer efter september. En del av butikens problem ligger i ändrade konsumtionsmönster, där folk väljer att handla på väg hem från jobbet eller trängas med folk i stora köpcentra på helgerna. (Läs Burlöv Centrum). Byalaget vill med detta uppmuntra Hjärupsborna att handla mera hemma i byn. En lokal butik är en naturlig mötesplats. En by med 4000 invånare utan butik vore katastrof!!

Ett annat problem är att området är nedskräpat och inte särskilt inbjudande. Fastighetsägaren har inte visat sig som den ansvarsmedvetne ägaren ett välfungerande centrum behöver. Och hyresgästerna har svårigheter med att komma till rätta med problem som det åligger fastighetsägaren att sköta.

Två ljuspunkter

Men två ljuspunkter finns det. För det första Biblioteket. Det är ett av de bäst besökte biblioteken i regionen, och man möts av mycket trevligt och kompetent personal.

Det andra är pizzerian. Den har genom ett par år byggt upp en trogen kundkrets Sedan påsk har de haft tillstånd att servera öl och vin till maten. En god anledning att sitta ned och äta pizzan där, och en möjlighet för en träffpunkt i byn som har saknats sedan Gamla Station lades ned.

Anders som driver stället poängterar att de är måna om att pizzerian skall vara en plats för familjer och vanligt folk att umgås på. De hoppas att kunna erbjuda en uteservering, om fastighetsägaren gör vad de har lovat med utemiljön.

Man kan redan idag äta andra rätter än pizza, och titta på konst på väggarna, något man vill fortsätta med. Från hösten börjar man också med dagens lunch.

Byalagets logo



Hjärupskonstnären Ralf Höglund har bidragit till byalagsarbetet med att designa vår logo. Byabladet frågar om intentionerna bakom utformningen. Hur tänkte du Ralf?

- Byalagets logo borde ge en bild av ett bättre Hjärup, både miljö- och känslomässigt. Jag arbetar aldrig med negativa bilder, sånt ser man nog av på TV. En bild skall ge ett lugn och

ett välbefinnande. Ett igenkännande av någonting, banden till landskapet och naturen finns hos alla. Naturen betyder mycket för oss. Ett träd symboliserar både kraft och positivitet. Och Höglund arbetar mest med naturmotiv

- Logon är egentligen gjort som en skiss, menar Ralf, - den skulle ha ritats om och stramats upp i linjerna, men Byalaget ville ha den som den var.

- Jag tycker det ser ut som ett äppleträd, inskjuter Arne som sitter bredvid, det bär ju frukt också!



Byalaget arrangerade 20 mars en föreläsning med Nils Lewan om bygden kring Hjärups historia från då runstenen restes till idag. Drygt 100 intresserade bybor närvarade på skolan. Arrangemanget visade med all tydlighet behovet för lämpliga samlingslokaler för större arrangemang i byn.

Byalaget tackar

Ralf Höglund för ritande av logo till byalaget.

Birgitta Ekman för byalagets sång.

LindInvent AB för stödet till och Thomas Lindborg för arbetet med hemsidan.

Staffanstorps Kommun för gåvan i form av byalagets vårdträd, och stödet till tryckning av första nummer av Byabladet.

Både privatpersoner och företag kan hjälpa oss i byalagsarbetet, den enskilda med ideell arbetsinsats och företag med olika former för stöd.

Byalaget behöver bl. a. sponsorer till kopiering och arrangemang.