

## Gamla Lundavägen 37

### Stenhuggeriet som blev bilverkstad



Gunnar Jönsson och hans bror startade ett stenhuggeri här och huset var deras verkstad. Brodern dog ganska tidigt.

Tomten sträcker sig från Gamla Lundavägen till nuvarande gång- och cykelbanan i väster. Från cykelbanan in mot verkstaden fanns en trädgård med fruktträd och grönsaksland.

I nordvästra hörnet hade Gunnar byggt en stuga som han kallade Paradiset. Där satt han då och då och kopplade av.

Många år senare hittade ett par ungdomar en summa pengar i Paradiset. Pengarnas öde är inte känt för allmänheten men upphittarna lär inte ha fått någon hittelön.

Jönsson flyttade sin verksamhet till Lund år 1951 och då startade Ove Falc Bil & Traktor Verkstad i byggnaden. Falc ville köpa tomten av Gunnar Jönsson men han ville inte sälja. Jönsson var inte gift och hade inga barn så när han dog fick en systerdotter arva honom och den familjen äger fortfarande tomten och fastigheten.



*Börje Nilsson år 2019*

Börje Nilsson var intresserad av bilar och i 13–14 års åldern började han gå till verkstaden efter skoldagen. Han visade sådant intresse att Falc började ge honom uppgifter som efter hand blev mer och mer avancerade. När Börje slutat skolan fick han jobb hos Falc och lärde sig där till bilmekaniker.

En gång höll det på att gå riktigt illa för Börje. Han arbetade med en bil och det var nödvändigt att ha motorn igång. Avgaserna leddes via en slang ut ur lokalen genom dörren. Efter en stund

kände Börje sig ”konstig” så han gick till en annan bil och lade sig i baksätet.

Falc kom ut i verkstaden och känner doften av avgaser. Han letade efter Börje och fann honom halvt avdomnad i ett baksäte. Börje togs ut i friska luften och en läkare kontaktas. Beskedet blir att apelsiner hjälper.

Apelsiner köps, skalas och proppas i munnen på Börje. Han repade sig men det var, som man säger, nära ögat att han strök med av kolmonoxidförgiftning.

Utanför verkstaden fanns på Gamla Lundavägen en busshållplats.

Ytan framför verkstaden var så utformad att Falc hade planer på att där starta en bensinstation. Men, planen genomfördes aldrig.



Falc byggde sig ett hus på Gamla Lundavägen och stenplattan, som antagligen Gunnar Jönsson har gjort, anger att Falchem byggdes åren 1963–1964.

När Falc avslutat verksamheten fortsatte han i många år efteråt, att ta sig till sin verkstad för att bara ”vara” där.

Referenser  
Börje Nilsson  
Bengt Falk

### Palino



Falc hade en gång köpt en ponny kallad Palino och som var född år 1961. Det var ett Gotlandsruss fött på Öland och hans fullständiga namn var Möllstorps Palino 734. I det röda huset bakom verkstaden hade Falc



*Bild från 2019*

inrett en stallplats med inne- och utebox i den högra delen och en hölada i den vänstra.

Flera föräldrar i byn fick sina bilar reparerade hos Falc.

Barnen hade inget emot att följa med dit. En anledning till det intresset var att Falc på 1970-

talet hade byggt om en bil till kaninbur och barnen tyckte att det var kul att pyssla med dem. Men så var där en ponny i stallet som intresserade extra mycket.



*Petra och Anna ca 1980*

I början av 1980-talet gick Petra och Katja Ringdahl med bästisen Anna Jensen, alla i 12-års åldern, och frågade Falc om de kunde få hjälpa till med att sköta Palino. Det fick de. De var alla hästtjejer och de började med att försöka övertyga Falc om att Palino behövde

annan att äta än de sockerbetor som han oftast fick. Falc lyssnade och utfodringen ändrades.

Palino var väldigt nyfiken. Han hade kommit på att när han stod i stallet och endast den översta delen av dörren var öppen, kunde han ta stöd med ena benet mot en regel på den undre dörren och resa sig så att han kunde se vad som hände utanför.

Han hade en inhägnad på gården där han betade. Palino hade rymt vid ett par tillfällen och ställt till det så till slut stod han tjudrad vid en lång lina.

Vid ett tillfälle då han rymde sprang han ut på Gamla Lundavägen och blev påkörd av en bil. Han kom undan det äventyret med ett stort jack i underläppen.

Vid ett annat tillfälle tog han sig mot Hjärups gård. Kanske var det doften från ett dräktigt sto som lockade. Oavsett anledning tog han sig in i en av gårdens hagar och betäckte en shetlandsponny. Det resulterade i ett föl.

Han var så tam att när tjejerna kallade på honom kom han dem till mötes.

Ibland tog de med honom hem till trädgården i Skånebyn. Då fick han gå genom huset, men först stannade han till i kapprummet och betraktade sig några sekunder i spegeln. Sedan fortsatte han in genom rummet och ut till trädgårdens gräsmatta där han började beta.

Falc hade tillverkat en vagn som kunde spännas för Palino som sedan kördes längs cykelvägen upp till vad som idag är Ljungs Handel. Han var alltså både inkörd och inriden.

Petra, Katja och Anna sysslade med detta mellan åren 1984–1990

Referens Petra Ward f.d. Ringdahl

Lars Fridh 20190803