

Hjärup Nr 10



Gården var ett skatte- och rusthållshemman som ägdes av Nils Olsson men den övertogs av svärsonen Ola Jönsson.

Gården finns inte längre kvar men den låg där Bonumhusen finns sedan år 2016.

Olas son Jöns Olsson köpte den. Gården hade drivits i sambruk med Hjärup nr 4 men år 1841 begärde Jöns delning av egendomen. Gårdens mangårdsbyggnad uppfördes omkring år 1872.



Det var Jöns som tog initiativ till att det skulle byggas en kvarn i byn. En sådan uppfördes vid Fatters Kro och stod klar år 1855. Bygget blev inte

helt okomplicerat. Snabbt lät Jöns bygga fundamentet till kvarnen. Men, så gav kommunen inte tillåtelse för att bygga kvarnen eftersom den skulle komma för nära Gamla



Lundavägen. Efter ett par års förhandlande beslutades att Gamla Lundavägen

skulle flyttas några meter österut och byggandet kunde slutföras. Kvarnen var i drift till år 1930 då den betraktades som uttjänt och revs.

År 1878 såldes gården till kyrkvärden Nils Larsson som brukade den till år 1930 då han sålde den till Lennart Olsson (1888–1965).

Lennart var den förste som drev lantbruket utan de kreatur som ansågs vara nödvändiga för att kunna gödsla markerna. De andra lantbrukarna i byn betraktade detta med stor skepsis.

Efter 2:a världskriget blev det allmänt att använda handelsgödsel som alternativ till stallgödsel. Lennart var således föregångare i detta.

Gården övertogs av hans son Nils Lennart Olsson. Nils Lennart betraktades som lite annorlunda eftersom hans tycktes vara minst lika intresserad av teknik för att bruka jorden som att bruka den.

Han konstruerade en tork för spannmål som fungerade så att säden rann över rör som var uppvärmda. Hans kollegor riste på huvudet. Men ett antal år senare torkades all säd efter samma princip.

Han hade en betupptagare som kopplades till en traktor. Nils Lennart ville ta detta ett steg längre. På sin betupptagare monterade han hjul och en motor och tanken var att upptagningen skulle kunna ske utan traktor. Det fungerade inte så väl men han var onekligen på rätt spår.

År 1963 lämnade Nils Lennart gården och den såldes år 1969 för att ge utrymme för fortsatt utbyggnad av byn.

Gården skulle rivras men innan allt revs använde scouterna mangårdsbyggnaden som lokal för sin verksamhet från år 1966 till 1968 då de flyttade in i den helt nybyggda Scoutgården som uppförts på marken tillhörande Hjärup Nr 10.



Referenser:

* Erik Kullenbergs "Flyttlags – Bondgård och Byskola i Hjärup.

* Dokument från scouterna.

Lars Fridh 20191031