

Hjärup Nr 3 o 11

Gården var ett rusthållarehemman. Det innebar att det var en gård som indelats till kavalleriet. Enkelt uttryckt omvandlades gårdens skattskyldighet till beriden militärtjänst. Ägaren av en sådan gård kallades rusthållare. Medan kronan ansvarade för vapen (musköter, värjor, pistoler, pikar etc) fick rusthållaren stå för häst, ryttare och övrig utrustning.

Gårdarna 3 och 11, som var på 50 ha, hade drivits i sambruk sedan lång tid tillbaka. År 1985 utökades arealen med 20 ha.

Gårdens byggnader såg annorlunda ut i början på 1800-talet än vad de gör idag. Erik Kullenberg skriver att gårdarna nr 3 och 11 hade länge sambrukats. Eftersom det idag inte finns en gård med nr 11 har den gården uppenbart rivits.

Tidigare fanns en annan mangårdsbyggnad och den nuvarande byggdes år 1868 av Per Nilsson.

Stallet, byggnaden i väster, uppfördes år 1902 med plats för kor, grisar, hästar samt bryggghus och bakugn. Djurhållningen upphörde redan på 1940-talet, men under en treårsperiod från 1974 inreddes i en del av stallbyggnaden till saggor och en galt för uppfödning av smågrisar.

Logen, byggnaden i söder, byggdes år 1912, användes för maskiner samt förvaring av sådeskärvar innan de tröskades. Den revs år 1985 för att ge plats åt en mera renodlad maskinhall.



Gården Foto från ca 1995

Byggnaden i öster användes som hönshus, koksförvaring, snickarbod, redskapsförvaring och mangelbod.

Logen är nu uppförd i annat material men ursprungligen hade alla husen den grön/gula tegel på fasaderna som tillverkades i Lomma.



Trädgårdsdelen norr om mangårdsbyggnaden

Före enskiftet låg gårdarna inne i byn. Efter enskiftet flyttades några av dem ut och nr 3 + 11 placerades längst västerut. Före enskiftet ägde Christen Christensson (1772–1831) Klockaregården men den sålde han till Åkerlund och han köpte istället Nr 3 + 11 år 1800.

Efter Christens död år 1831 tog sonen Per Christensson över gården och bruka den till år 1840.

Pers syster Hanna Christensson gifte sig med Per Nilsson från Uppåkra och Per brukade gården till sin död år 1873. Per Nilsson blev nämndeman och var kommunalordförande i Uppåkra åren 1851–1862.

Per och Hanna fick tre barn Hanna, Elna och Nils. Hanna gifte sig och flyttat till Ädelholm i Knästorp och fick barnen Hilda, Johanna och Jöns.



Elna t.v. Johanna t.h.

När Per dog år 1873 tog Nils över gården och brukade den till 1894. Det året tog systemen Elna över och drev den till år 1908. Då köptes gården av Hilda och hennes man Anton



*Anton och Hilda med barnen
Gottfrid, Inga, Lennart och
Gunnel. Foto från ca 1920*

Hansson, som kom från Lomma. Anton dog år 1929 och Hilda med familj drev gården vidare.



*Gottfrid och Harriet med barnen
Marianne (1946) och Bertil
(1949)*

Äldste sonen Gottfrid (1910–1996) hade huvudansvaret för arbetet och när Hilda dog år 1959 köpte han gården. Gottfrid brukade gården tillsammans med Harriet (1921) till år 1979 och då köpte sonen Bertil



*Bertil (1949) och Gunnel
(1952) med barnen Kerstin
(1979) och Kristian (1982)*

Hansson den.

År 2017 började Bertil arrendera ut sin mark men har kvar byggnader och trädgård

Referenser:

- Erik Kullenbergs böcker: Bygd kring Byskola i Hjärup, Flytttdags-Bondgård och Byskola i Hjärup
- Gunnel och Bertil Hansson nuvarande ägare till gården.

20190820
Lars Fridh