

Hjärup Nr 4 Hjärupslund

Hjärupslund var ett rusthållarehemman. Det innebar att det var en gård som indelats till kavalleriet. Enkelt uttryckt omvandlades gårdens skattskyldighet till beriden militärtjänst. Ägaren av en sådan gård kallades rusthållare. Medan kronan ansvarade för vapen (musköter, värjor, pistoler, pikar etc) fick rusthållaren stå för häst, ryttare och övrig utrustning.

Gården ägdes under 1600-talets senare hälft av Anders Björk (1652–1699) som var löjtnant vid Skånes Husarregemente. Han var med i slaget vid Lund 1676.

Hans värja skall ha hängt i vår medeltida kyrka där Björk låg begravd i kyrkans under en gravsten med texten ”Kunglig Majestät troman och tjänare, ädle och manhaftige Herr Anders Johanison Björk, löjtnant till häst under högvälborne överste Rehnschölds regemente vilar här under denna sten, som hit till denna värld föddes anno 1652 och i Harranom insomnade den 8 april 1699.” Stenen finns inte bevarad.

Under 1700-talet var gården i sambruk med Hjärup Nr 10. Efter enskiftet låg gården kvar i bygemenskapen och brukades av nämndemannen Bengt Andersson. Sonen Anders Bengtsson övertog gården och år 1841 avstyckades gården från Nr 10.

Efter Bengtsson död fortsatte hans hustru Bengta Hansdotter att driva gården fram till 1868 då sonen Bengt Andersson tog över en tredjedel av gården medan marken i övrigt överfördes till Hjärup Nr 10.

Hjärupslund eldhärjades år 1874 och byggdes upp igen år 1875 lite längre österut. Vid den tidpunkten köptes gården av Nils Olsson (1859–1933) med hustru Johanna (1863–1946) och de fortsatte uppbyggnaden av gården.

Hans son Lennart Olsson (1888–1965) övertog gården i början av 1910-talet.

Vid generationsskiftet var det vanligt att det fanns en undantagsstuga dit de äldre flyttade. Fanns den möjligheten här var det inget som Nils och Johanna ville ha. Istället lät de bygga



huset med nuvarande adress Stationsstigen 18, och dit flyttade de när Lennart tog över gården.

Lennart brukade sedan egendomen till år 1940 då byggmästaren Otto Ellerström köpte gården. Lennart köpte Hjärup nr 10 och flyttade dit. Ellerström gjorde under åren 1942–1943 en grundlig restaurering och modernisering av gården och byggde också ett vagnslider markerat med B på fotot från år 1950.



Skånska Cementgjuteriet var mycket intresserade av att vara delaktiga i utbyggnaden av Hjärup och köpte bland annat Hjärupslund. Mangårdsbyggnaden användes som tjänstebostad.

Curt Hunhammar (1929–1989) blev anställd i företaget 1954 och hade där olika chefsbefattningar. När de i Hjärup år 1962 startade en elementfabrik väster om järnvägen blev Curt ansvarig för verksamheten och var så åren 1962–1966. Det var han som med hustru och Kerstin (1930–1991) och barnen Kajsa, Magnus och Sven flyttade in i mangårdsbyggnaden år 1965.



Johanna och Nils Olsson



Sven

Magnus

Kajsa med geten Lotta

Gårdens mark brukades då och på gården fanns kor, svin, höns, en häst och två jakthundar. År 1965 påbörjades byggandet av villor på gårdens

marker. Djurhållningen avvecklades och 1969 revs svinstallet. Bilden nedan.



Curt blev medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien år 1977. År 1986 blev han ansvarig för Väg- och vattenbyggnadskåren, som var en organisation vars uppgift var att bistå med resurser vid kris eller krig så att vägar och vattenförsörjning fungerade på bästa möjliga sätt. Kerstin arbetade som kemiingenjör på Ferrosan i Malmö, och under Hjärupstiden ansvarig för bl.a. Mulleskolan inom ramen för Skid- och friLuftsfrämjandets verksamhet i Lund.

Familjen bodde kvar på gården till år 1978.

Jan Eriksson flyttade då in med familj. Jan var också anställd på Skanska och familjen drev kennel på gården.

År 1986 sålde Annette Ljunggren Persson och Gert Persson sitt hus på Lars väg 6 och köpte Hjärupslunds mangårdsbyggnad med ca 4 000 m² tomt och flyttade in med döttrarna Cornelia och Sara.



På bilden på gården från 1950 syns mangårdsbyggnaden de köpte. Den andra delen av tomten hade Gullringshus option på att få köpa. Deras plan var att riva byggnader, stycka av tomter och bygga bostadshus i området. Planen kunde inte fullföljas och

Anette och Gert köpte det som Gullringshus haft option på.

Ett stort renoveringsarbete påbörjades i både mangårdsbyggnad och övriga byggnader. Byggnaderna märkta A och B var dock i så dåligt skick att de revs år 1990.

Delar av logen och den före detta stallbyggnaden hyrs ut idag.

Gert är byggnadsingenjör och har arbetat för Euroc. Anette har arbetat på Lunds Universitet.



De tre bilderna av gården är tagna 2019

Referenser

- Erik Kullenbergs Flyttedags-Bondgård och Byskola i Hjärup.
- Anette Ljunggren Persson och Gert Persson, ägare till Hjärupslund
- Magnus och Sven Hunhammar

Lars Fridh 190725