

## 8: 7-8 Trädgårdsmästaren 31



År 1944 ägdes gården av Ove Gustav Wilhelm (1888) och Gerda (1893) Björck med barnen Greta (1915) och Stig Ove

Lennart (1918). Mangårdsbyggnaden och stallet uppfördes år 1870 och i stallet fanns gris och fjäderfä. Gården köpte de av Solvens Upplysningsbyrå.

Det odlades i huvudsak grönsaker i drivbänkar och i växthus.

Gården övertogs år 1951 av Carl och Ingeborg Andersson och de flyttade in med sönerna Karl Gustav och Kjell-Ingvar.



Carl (1904–1990), Ingeborg (1909–2007), Karl-Gustav (1942), Kjell-Ingvar (1946)



Bild från 1960-talet med gården i centrum

Under vintern år 1952, oklart om det var i början eller slutet av året, uppstod brand på gården. Anita Nilsson (fd Algerstedt) bodde då i Åttegränd och hade fri sikt mot branden. Anita såg lågor som slog högt upp i luften och att det såg ut som om allt stod i brand. Brandkåren kom



Fasad mot norr

och det var trångt och besvärligt för brandbilen att komma så nära branden som brandmännen ville.



Gården återställdes och odlingen i drivhus, drivbänkar och på friland fortsatte.



Ingeborg och Kjell-Ingvar i växthuset.



Kjell-Ingvar och en kompis vid jordfräsen



Karl-Gustav sätter ut plantor.



Det fanns också fjäderfä på gården.

År 1975 styckades mark av från fastigheten och från grannen Bengtssons fastighet, för att ge plats åt ytterligare småhusbebyggelse. Området som bebyggdes gavs namnet Trädgårdsmästaren.

År 1989 köptes det som var kvar av fastigheten av Per Olof (1959) och Boel (1963) Starbrant. De fick barnen Frida (1991), Simon (1994) och Emil (1996). När de övertog gården var växthuset borta men kvar fanns många drivbänkar och fruktträd. De har gjort en omfattande renovering både utvändigt och

invändigt av de två byggnaderna. Bland annat byggdes bostadshuset ihop med packhuset och övervåningen inreddes så att barnen fick egna rum där. I det gamla fotot kan man på den västra gaveln se en dörr och två fönster. Det var då ingång till affärsdelen där de sålde grönsaker som odlats på gården. I något skede byttes dörren och fönstren ut mot ett panoramafönster, som nu är utbytt mot en altandörr. I det gamla fotot syns en takkupa. När familjen Starbrant flyttade in fanns ingen takkupa men de lät bygga en sådan.



Barnen är nu vuxna och har flyttat ut från huset.



*Fasad mot väster*



*Fasad mot söder*

Referenser:

- \* Svenska Gods och Gårdar
- \* Patrik Andersson, barnbarn till Carl och Ingeborg Andersson
- \* Per Olof Starbrant, nuvarande ägare till fastigheten